

Toespraak burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeente Meerssen bij gelegenheid van de Boomplantdag Herdenkingsbos Meerssen op zaterdag 14 januari 2023

Moseik, winterlinde, haagbeuk, ratelpopulier, zoete kers, boomhazelaar....

De bomen - bewoners van dit bos - hebben allemaal hun eigen verhaal.

Net zoals de mensen die zij hier vertegenwoordigen.

Het leven is een boek vol verhalen, elke bladzijde een stuk geschiedenis, elk blaadje een herinnering, aan een bijzonder mens, of een bijzondere gebeurtenis. Dit herdenkingsbos beter gezegd: dit levensbomenbos - symboliseert de fasen van het leven.

Elke boom begint als sprietje, dat elk jaar verder groeit. Een boom loopt uit in de lente, groeit weelderig in de zomer, vervalt in de herfst en komt tot rust in de winter. Met wortels naar het verleden en groei naar de toekomst.

Dit bos staat symbool voor het ontstaan, maar ook de vergankelijkheid van het leven.

Sommigen mensen die een boom hebben geadopteerd zijn inmiddels – soms op jonge leeftijd – overleden. Wij wensen u, familie, vrienden, sterkte, veel mooie herinneringen vol warmte. Weet dat we in ons hoofd vandaag een beetje met u meelopen.

Vandaag bent u gekomen om uw boom zelf te planten en aan de boom een label met een persoonlijke boodschap te hangen. U doet dit alleen, met familie, met vrienden, met mensen die u lief zijn. Dit bos is een symbool van liefde: voor de natuur en voor elkaar. Voor vandaag, gisteren en morgen.

Voor de één is de herdenkingsboom een persoonlijk aandenken, voor de ander is het een mooi cadeau om te geven. Maar elke boom staat symbool voor een bijzonder mens, een bijzondere herinnering. Daarmee wordt elke boom een punt van samenkomst: van ontmoeting en verbinding, van herinneren en vooruit zien.

Het initiatief voor het Herdenkingsbos Meerssen werd in 2017 unaniem ondersteund door de gemeenteraad. Al snel na de eerste oproep was het maximale aantal aanvragen bereikt. Het gemeentebestuur besloot daarom het aantal uit te breiden tot het maximale aantal van 330 bomen. Overigens werd de allereerste boom – een Koningslinde - al in 2021 ter nagedachtenis aan oud-burgemeester drs Jan Mans geplant door zijn echtgenote Anny Mans en ik, in aanwezigheid van de familie Mans.

Het initiatief voor dit Herdenkingsbos is genomen door de gemeenteraad van Meerssen, maar wordt ondersteund door de Provincie Limburg als onderdeel van het 1Miljoenbomenplan. Namens ons allemaal spreek ik dan ook mijn dank uit aan het provinciale bestuur, in dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde Geert Gabriels, die vandaag niet persoonlijk aanwezig kan zijn.

Ook enorm veel dank ook aan Stichting Het Limburgs Landschap, hier vertegenwoordigd door Patrick Kloet, die niet alleen de grond in bruikleen heeft gegeven, maar die ook zal zorgen voor het onderhoud van het Herdenkingsbos. Ik zie Patrick als de peetvader van dit bos en ga er van uit dat hij goed voor zijn petekind zal zorgen. Tot slot dank aan de mensen van de klankbordgroep, waaronder IVN Meerssen, Milieudefensie, gemeenteraads leden en burgerleden. Zij hebben over de totstandkoming van dit bos en het hele proces daaromheen meegedacht, en zijn vandaag aanwezig zijn om u bij het planten en vinden van de bomen te ondersteunen.

Na het planten van uw boom en het bevestigen van de herinnerings-labels kunt u – zolang de voorraad strekt - nog genieten van een warme drank en een lekkere wafel (gebakken door de vrijwilligers en bezoekers van Ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen) en elkaar te ontmoeten voor een rondwandeling door dit bos.

Namens het gemeentebestuur dank voor uw aandacht, voor uw deelname, voor uw komst. Ik wens u allemaal veel mooie herinneringen aan het planten van uw bomen!